

Program for 1.sæson 2024

5.sept. 2024: Nyanskaffelser

3.okt. 2024: Det samler jeg også på

7. nov.2024:

5. dec.2024: Julemødet

Program for 2. sæson 2025

2.el.9. jan. 2025:

6.feb. 2025:

6.mar. 2025:

3.apr. 2025: Generalforsamling og loppemarked

Formandens E- mailadresse: anneofdenmark@gmail.com

Formandens telefonnr. 53642944

Redaktørens E- mailadresse: anny@newmail.dk

Redaktørens telefonnr. 21207032

Redaktørens postadresse: Brunevang 36, st.th. 2610 Rødovre.

Hjemmesiden: www.legven.dkDeadline til næste blad: **10. oktober**

Årgang 32
3/2024

Medlemsblad for foreningen

Legetøjets venner

Lyshøjgårdsvej 103, 2500 Valby

Næste møder**Torsdag den 5.september 2024 kl.13.****Emne: Nyanskaffelser****Torsdag den 3.oktober 2024 kl.13****Det samler jeg også på.**

NB. Hvis du kommer efter kl. 13.00 bedes du ringe på mobil
28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

Kære Legetøjs Venner !

Så skal vi mødes igen til næste sæson.

Emnerne i september og oktober bliver Nyanskaffelser og Det samler jeg også på.

Redaktionen har ikke modtaget oplysning er om yderligere emner. Bliver aftalt på septembermødet.

Da der ikke længere modtages referat af møderne bedes I allervenligst om at sende fotos og eller tekst af de ting I har med til møderne. Således at man i bladet kan følge med i, hvad der bliver drøftet.

Vel mødt

Med venlig hilsen

Anny



De er sure, sagde ræven, den kunne ikke nå dem.

Meddelelser fra bestyrelsen

Medlemmerne sørger selv for kaffen

Brød til kaffen ???



Husk at betale kontingent for perioden 1.sept. 2023 til 30.aug. 2024

Der er stadig nogle få medlemmer, der ikke har betalt sidste års kontingent.

Kontingentet er 200 kr. for aktive medlemmer og 100 kr. for passive medlemmer.

Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 - 16618926, så sparer du bankgebyret. Indbetaling senest 1.okt. 2024

Permanente udstillinger og museer Barbie-museet på Borups Alle 188

Åbent efter aftale.

www.barbiemuseum.dk

Legetøj-museet "Olgas Lyst", Sommerstedsgade 11, telefon 33 23 85 58.

Kun åben efter aftale.

Parkering

Sæt din bil med parkerings-skive.

Kom ned og få et gæstekort

MVH

Margit



Tidligere vist foto**Fotos fra maj mødet 2024**

Annes smukke glansbillede



Tidligere vist
Lille yndig dukke





Han havde en anden niche, som han udviklede meget, nemlig postkort og efter 1871 lancerede han julekortet. Han fik forskellige designere til at designe disse med store konkurrencer, og i forskellige genrer, f.eks. Karikaturer, komiske kort, katte og hundekort, samt berømte engelske og amerikanske bygninger og steder. Han brugte de samme emner i sine glansbilleder, hvor hans blomsterbuketter er særlig berømte, samt engle og julemærker. Desuden var kortene trykt med en hilsen, som bruges af næsten alle engelsktalende lande.

8

De tidligste PD'er er fra omkring 1894, som de første. I USA kom de i tynde pergament eller papirposer, hvor dukken lå. På forsiden er der en beskrivelse tit med årstal og deres mærke på med titel og tegning af dukken med dens design nummer og navn og hvis det er fra en serie dette nummer. Jeg har ikke så mange af dem, men de bliver ligeledes medbragt. Ellers lavede de billedbøger, malebøger, sprællemænd, i en serie kaldet "Father Tuck" og sikkert andet fantastisk legetøj.

Jeg har meget af materialet fra WIKIPEDIA samt diverse bøger om PD' er næsten alle på engelsk eller tysk samt Birgitte Globs Pigeedrømme

5

Min påfuglenipsepude

(Anny)

Min pude har fået en alfahan og en lille kylling.



Jeg synes, at påfugle er smukke og eksotiske fugle, hører til fasan-slægten. De stammer fra de østlige lande, men kan også trives i Danmark. PÅ Sejerø er der en fritgående flok. Der formerer sig hver år.

Da fuglene er så smukke er der flere slotte og konferencecentre i Danmark, der har disse fugle som "pynt" i haverne til glæde for beboer og gæster.

Når hannen slår sine halefjer op er det for at imponere hunner og gæster.

Hvem er Raphael
Tuck?

Det vil Anne fortælle
om

Raphael Tuck blev født 1821 i Tyskland, hvor han fik en uddannelse som trykker og grafiker. Han giftede sig med Ernestine i Marts 1848. Familien bestod af 4 sønner og 3 døtre, som alle er født i Preussen, Tyskland. På grund af den 2. Schlesiske Krig, som vi som danskere godt kender til, rejste familien til London i 1864 som flygtninge. Allerede i 1866 startede Hr. Tuck sin virksomhed i Bishopgate i London. Han udviklede den flere gange og blev meget hurtigt international.

Han havde et varemærke, som man var begyndt at bruge i disse tider, bestående af et staffeli med et R stort T og S, som står for sønner. Under dette en palet med ordene trade mark. Der kan være forskellige årstal med i mærket. Det er ret stort, så man misser det ikke. Det står på de store glansbilleder som her kaldes "Giant Relief" og bagpå forskellige påklædningsdukker, som mange har en stander, så dukken kan stå. Hovedet er skåret op fortil, kaldet slit head på engelsk og heri kan man skubbe tøjlet som har en lille runding som en hals, der går op under hovedet. Alle ting er stemplet, dette gælder for PD'erne som vi plejer at kalde dem, da det danske ord er utroligt langt. På glansbillederne forsvinder dette mærke, når man river dem fra hinanden, så de er jo kun synlige, hvis mærkerne ikke er skilt ad. Det vil sige på helark, jeg har et som I får at se her, men jeg tager det med, da farverne er utrolige og virkelig viser, hvad et fantastisk tryk kan gøre.

6

Derfor er det utrolig svært at se hvor de stammer fra, da de fleste er adskilt og sat i album. Kvaliteten er efter min mening super, de blev alle trykt i Tyskland, så han må have haft en forbindelse til at ordne sine kontakter der. Det er rigtige chromolithografier med en kompliceret trykning, hver farve for sig, så det er en dyr og kompliceret proces. Den bruges stadig i dag hos nogle af de store internationale kunstnere.

Hans sønner gik alle ind i firmaet, døtrene hører man intet om. En af sønnerne blev endda adlet af den engelske kongefamilie, da de virkelig formåede at skabe en stor omsætning. De havde filialer både i New York, Berlin og Paris samt andre vigtige byer. De fik også lov til at kalde sig, det der svarer til "Kgl. hofleverandør". Til den engelske konge og dronning. De fortsatte helt frem til vor tid, men deres ejendom med arkiverne blev totalt bombet under anden verdenskrig, derfor er det stadig svært at vide, hvilke ting de har lavet. Jeg ved ikke rigtigt om der findes et sted hvor man kan aflevere fotos af de ting med mærker, man eventuelt skulle have, men vil prøve at undersøge det.

7