

Årgang 27

Nr. 5/2018



Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Næste møder

Torsdag den 1. november 2018 kl. 14.30

Emne: Stambøger, poesibøger, scrapbøger og autografbøger

Torsdag den 6. december 2018 kl. 14.00

Emne: Julefest, julekrybber og julekalendere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil
28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

Kære medlemmer!

Så er vi godt i gang med anden del af sæsonen og vi skal de næste par møder beskæftige os med stambøger, poesibøger, scrapbøger og autografbøger samt julekrybber og julekalendere.

Mødets emne den 1. november har vi vist aldrig haft på programmet, så det er spændende hvilke bøger, vi får at se.

Julemødet er i julens tegn og der er nok mange der viser os julekalendere og julekrybber

På gensyn

Anny

Halloween



Referat fra mødet den 6. september 2018

Dejligt mange var mødt op til vores første sæsonmøde og især et glædeligt gensyn med Frank og Rita efter en lang sygdomsperiode. Og rigtig mange ting fra sommerens høst på diverse loppemarkeder fyldte bordene.

Birgit medbragte en lavpraktisk "filmmaskine", hvor man med et håndsving bevægede billeder som hvis man svirper blade forbi i en bog, en charmerende blikkarussel med flyvere, en "pip" fugl med bevægelige vinger også af blik, Storm P's Peter i glas, en taskenålepude fra Jerusalem og en målebåndsskjuler i form af en ung porcelæns 20-erpige.

Vivettes strikkende dame nød livet i en lille glaspavillon. Der var desuden et lille eventyrbibliotek og en usædvanlig bisquitmand iført lændeklæde.

Allan havde gjort flere kup i Sverige og kunne fremvise en tysk 30-erdukke(?) i originalt tøj til 40 kr. blot fordi elastikkerne havde givet løse ben og arme, et dejligt Lisa Larssonæggebæger, en Fanødukke med bærekur på ryggen, et flot Ipsen-askebæger med en isbjørn og en sæl, et japansk og et russisk æg samt en meget lang grisenålepude.

Bodil havde i gave fået 2 uimodståelige

Wienerbronzefugle i absolut miniudgave samt en nipsenålepude helt spækket med nåle. – sikke en fødselsdag!

Naima havde købt et brætspil blot for at få de tilhørende Opel-biler.

Anne havde medbragt en – foreløbig - hovedløs dukke med led, 6 minifrugtknive i holder og de 3 kineserdukker, som var omtalt i bladet.

Kirstens årlige Thüringerbesøg havde resulteret i en stor dukke fra ca. 1850 i originalt tøj, et lille dukkepar og en tredje lille 90-erdukke, som havde fået en hårtransplantation samt en stor dukke med voksdugskrop og leddelte ben.

Anny havde også fået en lille nålepudegris samt 2 usædvanlige hinkesten.

Tak for et godt fremmøde. Bliv ved med det!
Margit Ambeck



Billeder fra møder den 6. sept. 2018 - Fotos Anny Green



Referat fra mødet den 4. oktober 2018

Pænt fremmøde og god stemning fra starten og med kaffe og brød i hus blev der budt velkommen af Birgitte. Hun havde været i London og kunne varmt anbefale at handle, da kursen var fordelagtig og sælgerne sultne efter kunder. Fakta om loppemarkedet følger senere. Trods det noget smalle emne blev der vist et bredt udvalg af ting.

Vivette havde en færøsk dukke med stofhoved og metalsko, så den kunne stå fast, en trædukke fra krigens tid og et helt uimodståeligt rokokopar af omviklet metaltråd og med både paryk og hæklet tøj fra tiden.

Annet gjorde den i pindsvin i flere udgaver.

Ulla havde en kridt/komposedukke, en vendedukke af filt, 2 dukker med metalkrop og stofhoved, en gammel frøken med træarme og –ben og et østrigsk par af stof med papmachehoved samt et par smådukker af træ.

Göran havde et dukkehoved fra B&G, en spansk dukke med lange arme, en Minervadukke i originalt tøj og en brun dukke af læder.

Anne kom med et stort veludskåret træhoved fra midten af 18-hundredtallet med blå undermaling – muligvis for at forsegle en knast, en gummidukkedreng, en schweizisk dukke med bevægelige lemmer med kugleled, en maske med googlyøjne, en femme fatale i voks med påsat hår, en voksdukke, 2 kasperdukker og en japansk flad plastikdukke med blå hår.

Anny havde et komposehoved fra 50-erne og et metalhoved med vippeøjne.

Birgitte havde en trædukkelise med tidligt plasttøj, en negerdukke af stof og en New York-dukke af blåt vaskeskind.

Bodil kom med en skildpadd dukke i celluloid fra 1950, og Birgitte havde – ud over sit barnebarn – en flok store kludedukker.

Alt i alt et flot udvalg af atypiske dukkematerialer.

Birgittes anbefaling gjaldt:

Ardingly Antiques Fair, ca. en times kørsel fra London.

Datoer kan ses på nettet. Man kan tage toget fra Victoria til Hayward's Heath Train station. Om onsdagen er der bus fra stationen 10 min. over hel fra 7 til 16 samt tilbagekørsel. Mere information:

+44(0)1636702326

M.A.



Billeder fra mødet den 4. oktober 2018 – Fotos Anny Green



Poesibøger

Af Anny Green

En poesibog er en bog, hvori venner og bekendte kan skrive en hilsen, ofte i verseform eller som remse.

Oftede indledte man på første side at skrive:

"Kære venner og veninder,
Hjælp mig her at samle minder
Kom fra syd og kom fra nord
Kom og skriv et lille ord "

Traditionen stammer helt fra 1500 - 1600 året og da hed det stambøger. Det var dengang almindeligt, at man tog bøgerne med på de såkaldte dannelsesrejser. Det var de velstillede borgere og adelen, der tog på disse rejser og ofte var bøgerne dekorerede med motiver fra rejserne.

I 1800 tallet bredte skikken sig til den brede befolkning og var især udbredt på skoler og højskoler.

De helt gamle poesibøger rummede ofte vers fra salmebøger, hvorimod det i nyere tid blev klassiske remser som:

" Roser er røde	" Som svanen, den snehvide
Violer er blå	på havet glider hen
Jordbær er søde	gid alle dine dage
Og du er ligeså "	må glide let som den "

Der var ofte klistret glansbilleder i sammen med teksten.

I 1950 kom **venindebøgerne**.

Disse kunne indeholde et billede af den der skrev i bogen, hvilke ting hun holdt af, mad, tøj skuespillere, film m.m.

Scrapbøger

I disse kunne man samle fotos af særlige begivenheder, af filmstjerner og andre kendisser. Episoder fra eget liv o.s.v.

Autografbøger

At samle på autografer går langt tilbage i tiden, men jeg tror de havde deres blomstringstid i 1950 - 1960'erne.

De minder lidt om scrapbøger for også her kunne man være så heldig at få et billede med autograf af filmstjerner, sangere, sportsfolk og andre kendte personer. Men de fleste gange kun en autograf.

oo

På Julemødets skal vi tale om julekrybber og julekalendere.

Der har tidligere været skrevet om disse emner i dette blad så jeg vil nøjes med at definere:

en julekrybbe er en tableauopstilling, hvis figurer visere en stald i Bethlehém, hvor Jesus ifølge traditionen skulle være født.

Der er sket en videreudvikling af krybbespillet siden Frans Asisis optilling med levende dyr i år 1223.

en julekalender var i begyndelsen 2 stykker karton oven på hinanden, hvori der stikkes eller skæres huller til 24 låger i det øverste karton, således at man hver dag i julemåneden kan åbne en låge.

I lågen var der oftest et billede af bibelsk karakter.

De første julekalendere kom fra Tyskland og var ret så primitive. Senere blev de mere og mere avancerede og forestillede i 3 d version kirker, bondegårde, juletræer, nisse-mænd o.s.v.

I 1962 startede man med at vise en julekalender i TV, hvilket blev en stor succes.

Man kan forsat købe julekalendere i dag. Bag lågen som regel et stk. slik.

TV viser også stadigvæk en julehistorie hvert år startende med den 1. dec. I alt 24 afsnit.

Stort og småt

Kaffetjansen i november tager Margit Julemødet står bestyrelsen for



oo

Kontingentet for perioden 1. okt. 2018 til 30. sept. 2019 er 300 kr. for de, der vil have bladet med posten. Vil du have bladet pr. mail er beløbet 250 kr.

Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 - 16618926, så sparer du bankgebyret, og foreningen blanketter og udskrivning af girokort. Indbetaling senest 15. okt. 2018

Du vil også kunne betale direkte til kassereren på møderne.

Permanente udstillinger og museer

Barbie-museet på Borups Alle 188

Åbent efter aftale.

www.barbiemuseum.dk

Legetøj-museet "Olgas Lyst", Sommerstedsgade 11, telefon 33 23 85 58. Kun åben efter aftale.

Parkering

Sæt din bil med parkeringsskive.

Kom ned og få et gæstekort

MVH

Margit



Program for 2.del af sæson 2018

6. sept. 2018 : Nyanskaffelser
4. okt. 2018: Dukker, dukkehoveder af atypisk materiale, træ
metal og stof
1. nov. 2018: Stambøger, poesibøger, scrapbøger og
autografbøger
6 dec. 2018: Julefest, julekrybber og julekalendere
-

Loppemarkeder

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned.

Loppemarked Frederiksberg, bag rådhuset, hver lørdag indtil 20. oktober 2018

Loppemarked Lyngby, Geels pl.40, Virum, den 21. okt. 2018

Loppemarked Gladsaxe, Rådhuspladsen, Søborg, den 20. okt.2018

Frederiksberg legetøjsmarked, hal 4, den 4. dec. 2018

Se i øvrigt oversigt over markeder på

www.markedskalenderen.dk

Formandens E- mailadresse: birgittedencker@mail.dk

Formandens telefonnr. 45 88 88 38

Redaktørens E- mailadresse: anny@newmail.dk

Redaktørens telefonnr. 21207032

Redaktørens postadresse: Brunevang 36, st.th. 2610 Rødovre

Hjemmesiden: www.legven.dk

Deadline til næste blad: 25. november 2018