

Årgang 21

Nr. 4/2012



Medlemsblad for foreningen

**Legetøjets venner**

Næste møde:

Fredag den 13. april 2012 kl. 14.30

Mødelokalet 2. sal

Danasvej 30B

2000 Frederiksberg

Månedens emne: *Generalforsamling og loppemarked*

Kære medlemmer!

Så er det igen tid til den årlige generalforsamling og bagefter vil der nok blive tid til lidt taskesalg.

Nu er det også ved at være tid til de åbne loppemarkeder, hvor man måske kan være så heldig at finde noget til samlingen.

Jeg beder medlemmerne gå i tænkeboks og komme frem med nogle ønsker til emner for næste sæson.

Mange venlige forårs hilsener

Anny

.....

## Forår

Hvad var det dog der skete?

Mit vinterfrosne hjertes kvarts  
må smeltes ved at se det,  
den første dag i marts.

Hvad gennembrød den sorte jord  
og gav den med sit sølvblå flor  
et stænk af himlens tone?

Den lille anemone,  
jeg plantede der i fjor.



## Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling

Fredag den 13. april 2012 kl. 14.30

i mødelokalet på Danavej

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse, herunder fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse, jf. Love og vedtægter
6. Valg af intern revisor, jf. Love og vedtægter
7. Valg af suppleanter, jf. Love og vedtægter
8. Eventuelt

Ad 3. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Ad 4. Der er indtil dato ikke indkommen nogen forslag

Ad 5. På valg for en toårig periode er:

Birgitte Dencher Sørensen ( ønsker genvalg )

Ruth Kannegård ( ønsker genvalg )

Margit Ambeck ( ønsker genvalg )

Naima Jørgensen ( ønsker genvalg )

Ad 6. På valg for en etårig periode er:

Allan Jerris ( ønsker genvalg )

Ad 7. På valg for en etårig periode er:

1. suppleant Birgitte Nørgård ( ønsker genvalg )

2. suppleant Anne Friis ( ønsker genvalg )

Ifølge Love og vedtægter konstitueres bestyrelsen sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær.

Vel mødt  
Bestyrelsen

## Referat for mødet den 1. marts 2012

Emnet til mødet var "Dukker fra 1950erne"

Der var 20 fremmødte.

Anne Friis begyndte mødet med at fortælle om sin store dukkesamling fra den omtalte periode.

Vi fik indblik i mange ting og Anne viste os bl.a. Miss Revlon i original kasse ( 1957 ), en Ginny med stråhat. 2 Rosebud: en hvid og en sort. Danske gummi dukker lavet af Codan gummifabrikken.

Dukken Judy, der har Jackline Kennedy som forbillede.

Herudover var der et væld af andre dukker, såsom Indianerdukker, Madame Alexander, Barbie ( Mattel ), Twiggi ( Mattel ), Francie ( Mattel). Desuden havde Anne flere små foldere med afbilledet tøj, som man fik udleveret, når man købte Mattel-dukker. Så kunne man følge med i, om man nu havde alt tøjet til dukken.

Der var mange medlemmer, der havde taget dukker med og mange af disse var "gangere". Dog vil jeg nævne

- Dukke Lise med org. tøj ( Magasin )
- En kuffert med legetøj
- Flere Skildpadde celluliddukker fra 1950erne
- Flere Køgedukker i forskellige størrelser
- Drengedukker
- Små dukker
- En tysk Skildpaddedukke i vinyl
- En dukke med drejehoved - 3 ansigtsudtryk
- Et brudepar
- Dukkestuedukker

Efter fremvisningen var der som sædvanligt kaffe og kage.

Fotos fra mødet  
Af Anny Green



Per Cederholm har igen sendt os et udklip fra Legetøjs -Tidende.

Denne gang er det

### **Legetøj gennem 6000 år**

Dukken, Ranglen og Bolden de ældste stykker legetøj.

Da en italiensk bondemand for et par måneder siden (Jeg ved desværre ikke årstallet/red.) kørte med sin traktor hen over sin jord, sank jorden pludselig sammen under ham og traktoren rutschede ned i en slags hule. Føreren blev først lidt fortumlet, men kom så i tanker om, at egnen var kendt for sine mange begravelsespladser. Det var sagtens en sådan, der nu blev afsløret.

Antagelsen blev snart bekræftet. Arkæologerne fandt ud af, at der havde ligget en hel kirkegård på stedet, og at den stammende fra den græske nybyggertid i femte århundrede før Kristi Fødsel. Siden er der blevet hentet mange interessante ting frem fra denne og andre grave. Det er de dødes husgeråd, smykker o.a., der dengang kom med i graven for at blive bragt til dødsriget. Og i barnegravene fandt de først og fremmest legetøj.

I en drengegrav lå der f.eks. en smuk brystplade af bronze, en nøje kopi af de store harnisker, som datidens krigere bar. Knægten har åbenbart gerne villet være soldat og har leget med denne "rustning". Alligevel må han også have været glad for landmandens virke. I hvert fald fandt arkæologerne i hans grav en hel bondegård, nemlig en stor samling svin, hunde, høns, små terrakottafigurer, som enten står alene på fire ben eller - for hønsenes vedkommende er anbragt på en kredsround sokkel.

At småpigerne for 2200 år siden også legede "komme fremmede" og "voksne damer" bevistes af fund af ganske små bronzespejle samt noget så "moderne" som - dukker af brændt ler med bevægelige arme og ben! Sådanne er for øvrigt fundet i stort tal i gravene fra den tid. Dukkernes lemmer er lavet hver for sig, gennemboret ved leddene og med en metaltråd fæstet bevægeligt

til kroppen. Allerede dengang kunne dukkerne altså både sidde og stå samt bevæge armene og benene. De "små mødre" fik også dengang megen tid at gå med at sy små kjoler og andet tøj til det kære legetøj. I andre børnegrave lå der en mængde groteske figurer - en slags antikke marionetfigurer. At de blev brugt som legetøj fremgår alene deraf, at de udelukkende findes i barnegrave. Forældre til børn, der døde i babyalderen gav dem rangler med i graven. Det er hule bolde af brændt ler, hvori der rasler små sten eller frugtkærner.

En rangle er for øvrigt også det ældste stykke danske legetøj; den blev fundet for et halvt hundrede år siden på Hjørringegnen i en grav fra den ældre jernalder og er altså hen ved 3000 år gammel. De gamle romere, grækere og ægyptere morede sig med at spille terning og rafle.

I grave fra Mesopotamien og fra Faraernes storhedstid, der nu ligger 6000 år tilbage, er der gjort fund af dukker og dukkestuer, f.eks. modeller af datidens frisørsaloner og købmandsforretninger. Pigerne legede med spisestel og i Britisk Museum i London opbevares et krigsskib fuldt bemandedt med rorslaver og soldater; det har en dreng i Korinth i Grækenland leget med for årtusinder siden og drømt sine vågne drømme - om de togter til fremmede lande, som han aldrig skulle komme ud på.

Dukken, Ranglen og Bolden må sikkert regnes for verdens ældste og tillige mest udbredte legetøj. Overalt forstår børnene at lave sig bolde af de materialer, som naturen stiller til rådighed: mos, kork, åkandens svampede rodstock samt sammenflettede lianer og andre elastiske ting. Alle oldtidens folkeslag har moret sig med at spille bold på mangfoldige måder, ganske som nutidens børn gør. Ligesom man taler om "det evigt kvindelige" kan man også bruge talemåden "det evigt barnlige". Legetøjet har fulgt menneske - børnene gennem alle tider - og vil vedblive at gøre det i utallige efterfølgende slægtsled.

Fortsættes på side 8

Hvad morede piger og drenge sig med for nogle få hundrede år siden ? - Hvad drengene angår, er det let at sige: deres fleste lege gik ud på at styrke legemet, gøre det spændstigt og egnet til hårdt krigerhåndværk. De brydes, kastede med diskos eller spyd, løb om kap og skød med bue - altså faktisk akkurat det samme, som nu fornøjer drengene.

Pigerne legede blindbuk, mange forskellige sanglege og passede ellers naturligvis dukkerne.

Da det dengang kun var de færreste, der lærte at læse, skrive og regne, blev der megen tid til overs til leg og morskab. Til gengæld blev de også hurtigt regnet for voksne og måtte gøre voksnes arbejde.

Der er i hvert fald een væsentlig forskel: Førhen var det ganske utænkeligt, at piger og drenge legede sammen. Ingen pige med respekt for sig selv og venindernes drilleri turde deltage i drengenes boldspil eller konkurrencer. Og ingen dreng nedværdigede sig til blot så meget som skæve til pigernes dukker.

Nu tumler begge køn sig i munter leg - et godt udtryk for vor tids friere samfundssind. I moderne legetøjsforretninger kan det ofte være svært at afgøre til hvilket køn et bestemt stykke legetøj må henregnes. Legetøjet er blevet børnenes fællesej og danner en slags fredelig " internationale " på tværs af alle grænser.

-----

*Artiklen var skrevet med gammel retskrivning. Jeg har tilladt at rette den til vor tids retskrivning. Desværre ved jeg ikke nøjagtigt, hvornår og af hvem artiklen er skrevet. Der var ingen årstal i selve artiklen, som jeg kan læne mig til, men jeg gætter på slutningen af 1940'erne, eller i begyndelsen af 1950'erne, hvor den nye retskrivning så småt var ved at vinde indpas i skolerne./ red.*



Anne Friis' s billeder af Vivettes dukker:



Vivettes yndige

"Rosenbud" dukke i original kasse.

Endnu en af Vivettes dukker



I sidste nummer af bladet omtalte vi Barbie og andre teenagedukker. Men der er en som vi ikke har nævnt, nemlig Daisy

### **En kort beskrivelse af de 2 dukker**

Af Anny Green

En **Barbie-dukke** er fremstillet af firmaet Mattel. Barbie dukken blev opfundet i 1959 og har siden været elsket for sin afspejling af småpige-drømme om prinsesseidentitet eller om voksenlivet. Barbie-dukken har tilsvarende været hadet for at have tendens til fastlåsning af kønsroller og konformitet.

Dukken blev "opfundet" af Ruth Handler, som blev inspireret af hendes datters interesse for påklædningsdukker. Hun ville skabe en 3 D-ud gave af påklædningsdukken. Derfor blev der fra starten produceret et større udbud af tøj og tilbehør. Dukken blev opkaldt efter hendes datters Barbaras kælenavn. Der blev solgt rigtig mange barbie dukker og med de tal der er, svarer det til, at der blev solgt to dukker hvert eneste sekund. Den første dukke der blev lavet den 9. marts 1959 er på museum nu. Mange store folk, som Andrew Meyers har prøvet at købe Barbie. Han bød næsten en milliard på hende, men Ruth Handler vil ikke sælge hende.

*Der er også en anden forklaring på, hvor Ruth Handler fik ideen fra. Hvilken der er den korrekte version, må de dukkekyndige afgøre.*

### **Daisy- dukken**

Mary Quant var designer og åbnede i 1973 en butik/shop, som hun kaldte "in-Bazar", hvor der var miniskørt, hotpants og den slags hotte ting. Hun lavede i 1973 en meget hip King's Road- version af Barbie-dukken. Denne gav hun navnet Daisy efter sit logo, margueritten. Det var målet, at dukken sku være den bedst klædte dukke med tøj, som det hun designede til mennesker. Daisy er 23 cm og mindre end den kendte Barbie-dukke. Hun kunne have forskelligt farvet hår, men altid turkisblå øjenskygge. De første dukker havde ingen øjenvipper. Dukken blev produceret af ModelToys Ltd, Hongkong, hvilket står på den nedre del af ryggen. Tøjet blev ofte produceret af et skots firma, Fairy Toys Ltd.

*Kilde: Internettet*

## Stort og småt



Der er desværre ingen, der vil påtage sig kaffebrygningen i denne måned.

\*\*\*\*\*

Husk at betale dit kontingent. Der er stadigvæk nogle stykker, der mangler at betale

\*\*\*\*\*

### Købes

Gode gamle dukkehusmøbler og nips fra før 1910/1920.

Kontakt Lone Agersted på telefon 46 37 31 27

\*\*\*\*\*

### Sælges

Drenglegetøj fra 30-erne og 40-erne til salg.

Henvendelse til Eva Ek, tlf. 33 30 22 75

Dukker i nationaldragter

Henvendelse på tlf. 44945164

\*\*\*\*\*

### Udstillinger og museer

Barbie-museet på Borups Alle 188 åbent efter aftale.

[www.barbiemuseum.dk](http://www.barbiemuseum.dk)

Nordsjællands legetøjsmuseum, Skovgaard, Hørsholmsvej 32, 3490

Kvistgård.

[www.legetojsmuseumet.dk](http://www.legetojsmuseumet.dk)

Legetøjsmuseet "Olgas Lyst", Sommerstedsgade 11, telefon 33 23 85

58. Åben hver lørdag mellem kl. 13- 17 og ellers efter aftale

## Program for 1. del af sæson 2012

Torsdag den 5. januar 2012: Det samler jeg også på/ Hvad er det?

Torsdag den 2. februar 2012: Trolde

Torsdag den 1. marts 2012: Dukker fra 1950erne

Fredag den 13. april 2012 : Generalforsamling og loppemarked.

Torsdag den 3. maj 2012: Dukkebadeværelsesudstyr, f.eks. servantestel, spejle , kamme, børster og forskellig sanitet.

---

## Loppemarkeder

*Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken:* 1. lørdag i hver måned fra kl. 11 - 13

*Remisen Østerbro :* 21.- 22. april fra 10 - 17. Entré 10 kr.

*Forum:* 5. og 6. april 2012, skærtorsdag og langfredag fra 10 - 17.

Entre voksne 35 kr., børn u. 12 år gratis, iflg. med voksne.

*Valbyhallen:* den 14. og 15. april fra kl. 10 - 16. Entré 30 kr.

Se i øvrigt oversigt over markeder på [www.markedskalenderen.dk](http://www.markedskalenderen.dk)

---

Formandens E- mailadresse : [birgittedencker@mail.dk](mailto:birgittedencker@mail.dk)

Formandens telefonnr. 45 88 88 38

Redaktørens E- mailadresse: [anny@newmail.dk](mailto:anny@newmail.dk)

Redaktørens telefonnr. 44945164

Redaktørens postadresse: Brunevang 36, st, th, 2610 Rødovre

Hjemmesiden: [www.legven.dk](http://www.legven.dk)

Deadline til næste blad 15. april 2012