

Årgang 25

Nr.2/2016



Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby

Næste møde
Torsdag den 4.februar 2016 kl. 14.30

Månedens emne: Krammelegetøj

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil
28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

Kære medlemmer!

Månedens emne er "Krammelegetøj". Det er et emne, som jeg ikke har så meget forstand på, så jeg håber, at der er medlemmer, der kan fortælle lidt om det emne.

Jeg har sat nogle flere billeder af påklædningsdukker i bladet.
Venligt udlånt af Anne Friis.

Mange hilsener og vel mødt
Anny

*En vintergæk - en sommernar
En fugl foruden vinger
En lille ven, der har dig kær
Og som dig gækken sender*



Referat fra mødet 7. januar 2016

14 påklædningsdukkefans valgte at komme til årets første møde, hvis emne trods de enkelte deles beskedne vægt krævede gode muskler, idet mapper bughede af samlingerne.

For de fleste af os havde vores samling betydelig mere affektionsværdi end pengeværdi. For en enkelt var glæden over det gode og aktive legetøj så stor, at ambitionen var at skaffe alle de elskede dukker, som i årenes løb var gået tabt ved flytninger og andre indgreb i livet, ligesom visse mødre havde udstrakt deres bestemmelser til også at gælde barnets ejendele, - jeg synes, jeg genkender problemet ! Mange typer var repræsenteret fra indlæg i ugeblade, tillæg til kiks til moderne udgaver af kendte personer som Paven, Obama og Poul Nyrup. Frank og Rita har endog fået et par påklædnings-dukke opkaldt efter sig.

Den, der slæbte allermest var selvfølgelig Anne, som kom med en hel kuffert fuld af mapper. Og i modsætning til os andre amatører har Anne jo styr på alle fakta som alder, nationalitet, tegner og trykkefirma. Hendes ældste fra 1830 var danskproduceret stentryk og håndkoloreret.

Vi fik vist mange faconer at fæste/skifte hoveder, tøj til begge sider, overlæst tøj – datidens pigedrømme? – og helt bare, til tider vovede i undertøj, hjemmelavet tøj af diverse materialer, crepepapersark med trykte kostumer, kongelige fra 1800-tallet til vores egen Margrethe og hendes formoder Dronning Louises egne påklædningsdukke, hele adelige familiers garderobe, kendte skuespillere fra såvel Amerika som de hjemlige strande og udklippede fra kataloger.

Vi blev præsenteret for kendte tegneres værker som Gerda Vindings og Christels, fik forevist eksempler på trykkeres karakteristiske tolkning af drømme –samt en pudsigt beklagelse over, at man havde klippet dukkerne ud ! –Vi så samlerbøger, hvorfra man kunne hente viden om tid, sted og genre.

En stor tak til Anne for at dele ud af sin store viden og være et forbillede med hensyn til at blive klogere på det område, vi hver især finder fængslende.

Margit Ambeck

Mere om påklædningsdukker

Af Anny Green

På sidste møde blev påklædningsdukkerne Store Marie, Lille Marie og Sorte Marie vist frem og vi kunne alle huske arkene med disse dukker og også det spændende tøj, der var til dem i mariekiksrollen.

Forhistorien er, at i 1875 blev den engelske dronning Viktorias næstældste søn gift med storfyrstinde Marie, datter af den russiske zar Aleksander.

Det var en begivenhed, der vakte stor opmærksomhed over hele verden,

Og i kølvandet af denne begivenhed kom der en lang række produkter på markedet med det kongelige som tema.

I 1875 blev det Mariekiksenes tur og i modsætning mange andre produkter blev den en evig "døgnflue".

Mariekiksen blev egentlig produceret af et engelsk firma, men nåede snart til Danmark, hvor kiksene blev produceret i Engelsk-Dansk Biscuit Fabrik og Oxford Biscuit Fabrik.

Fabrikkerne havde ikke noget med England at gøre, men navnet signalerede kvalitet og kiksene blev meget populære.

Tiden under og umiddelbart efter anden verdenskrig var en hård tid for mange kiksfabrikker, alligevel lykkedes det den danske kiksefabrik Jensen & Møller at få gjort kiksene populære som aldrig før.

Da Mariekiksen fyldte 65 år i 1940 lancerede fabrikken således påklædningsdukkerne Store Marie og Lille Marie. Deres rød- og hvidternede dragter gemte sig i henholdsvis den store og den lille kikserulle. Dukkerne blev et stort hit blandt mange piger.

Da chokoladerationeringen ophørte i 1952 kom det et nyt familiemedlem, nemlig Sorte Marie - en nøddebrun lille pige. Hendes dragter fik man i den firkantede rulle med kiks med chokoladeovertræk. Også denne kiks blev populær.

I dag er der ikke mange børn, der kender Mariedukkerne, men selve kixsen er stadig en klassiker til hverdag og fest.

STORE MARIE · LILLE MARIE og SORTE MARIE

Dukkerne har navn efter de sunde og nærende STORE MARIE, LILLE MARIE og SORTE MARIE kiks, der fremstilles af de allerfineste landbrugsprodukter. De kendte pakninger er lufttætte, så kiksene altid er lækre og sprøde.

-de smager friskbagt!

LEVERANDØR TIL DET K. D. DANMARKS ROY.
JENSEN & MØLLER A/S
- siden 1885 fabrikant af fineste kvalitetskiks

The advertisement features three paper dolls: a tall blonde woman in a white strapless dress, a young girl in a floral dress, and a young boy in a white tank top and shorts. To the right are paper doll clothes: a yellow dress with a dark belt, a red dress with a blue lace hem, and yellow overalls labeled 'Sorte Marie'. Above the dolls are three packages of Marie biscuits: a large red one, a smaller red one, and a yellow one. The background is a light, textured surface with a vertical dotted line.

Store Marie, Lille Marie og Sorte Marie. 1940.

Endnu flere fotos af påklædningsdukker fra Anne Friis' store samling

To amerikanske ark købt på E-bay i USA fra et søndagsmagasin sidst i 1890 eller begyndelsen af 1900



En dreng fra Adolph Holst i Aalborg med typisk lighed med Käthe Kruses drengedukke, som også kom som påklædningsdukke.



En tidlig Christel med bevægelige led og ikke så typisk for hende, Derfor sjældnen





Et helt ark fra HB? med reklame bagpå.



Baby i sin fine vogn.
Vognen sad på bagsiden af
arket af amme med tre
børn fra 1870 (se sidste
nummer)

Kender I hende – lille søde Hilda?



Månedens emne er krammelegetøj

AF Anny Green

Krammelegetøj, især krammedyr har været kendt langt tilbage og kendetegnende for dem er at de som regel er bløde og lækre at røre ved.

I gamle dage lavede man dem af garn - og/eller stofrester, i dag kan man ikke gå ind i en legetøjsbutik uden at blive præsenteret for en hel væg med krammedyr i alle former og farver, bamser, kaniner, aber m.m.

For mange børn er det en "trøster", som man kan tage med i seng. Jeg tror, at bamser har førstepladsen.

Min egen datter havde også ret mange krammedyr. Hendes hed Bamseline, Ninus og et lille blødt lam.

Jeg har læst at museet i Ringsted har man haft et Build - a-kludedukke værksted, hvor forældre kunne komme med deres børn. Børnene fik så under kyndig vejledning lov til selv at lave en dukke, en påskekylling eller lignende. Efter sigende en stor succes.



Stort og småt

Kaffetjansen i februar tager
Rita og Frank Hermind



.....

Kontingentet for perioden 1. okt. 2015 til 30. sept. 2016 er
250 kr. Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 - 16618926,
så sparer du bankgebyret du kan benytte det tilsendte girokort.

.....

Permanente udstillinger og museer

Barbie-museet på Borups Alle 188
Åbent efter aftale.

www.barbiemuseum.dk

Legetøjsmuseet "Olgas Lyst", Sommerstedsgade 11, telefon 33 23 85
58. Kun åben efter aftale.

Ny samlemesse i Frederiksbergcentret

Samlermessen har focus på spændende samlerområder

Klik ind på www.frederiksbergcentret.dk for at se næste gang
messen er åben.

Program for 1.del af sæson 2016

- 7. jan. 2016: Påklædningsdukker
- 4. feb. 2016: Krammelegetøj
- 3. marts 2016: Dukkekøkkener og inventar
- 7. april 2016: Generalforsamling og loppetorv
- 12. maj 2016: Hjemmestrikket legetøj m.m.

Loppemarkeder

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned.

Frederiksborghallen, 30. og 31. januar 2016, kl. 10 - 16, entre 40 kr.

Kræmloppen, Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 - 16.00

Valbyhallen, 20. og 21. februar 2016, kl. 10 - 16. Entre 40 kr.

Se i øvrigt oversigt over markeder på www.markedskalenderen.dk

Formandens E- mailadresse: birgittedencker@mail.dk

Formandens telefonnr. 45 88 88 38

Redaktørens E- mailadresse: anny@newmail.dk

Redaktørens telefonnr. 44945164

Redaktørens postadresse: Brunevang 36, st.th. 2610 Rødovre

Hjemmesiden: www.legven.dk

Deadline til næste blad: 12. februar 2016